

De 4Daagse 2009 appelgebaktest door Henk Wolf (w.g de Eekhof)

Als ik dit verslag schrijf lijkt het wel of de vierdaagse 2009, na twee weekjes vakantie in Denemarken, al weer een half jaar achter ons ligt.

Niets is echter minder waar, gelukkig helpen wat gemaakte aantekeningen mij om één en ander weer helder op het netvlies te krijgen.

Deze vierdaagse is voor mij en mijn beide wandelmaten op de 50 km, Henk Meijeringh en Bert Lammers, probleemloos verlopen. Het werd een soort afscheidstournee van de 50 km, want volgend jaar mag ik reglementair de 40 km lopen. We hebben nu reeds besloten dit te gaan doen, omdat mijn collega's dat al enige jaren mogen, maar uit solidariteit met mij (waarvoor dank) de 50 km zijn blijven lopen.

Nu hadden wij in de loop der jaren een traditie opgebouwd dat er minimaal één keer per dag moest worden genoten van verse koffie met een heerlijk stuk appelgebak. Dit gebeurde jaar in jaar uit in dezelfde etablissementen en omdat een aantal van hen volgend jaar in de 40 km. niet terugkeren werd het ons inziens tijd voor een vergelijkend warenonderzoek inzake koffie met appelgebak.



De eerste dag was ons vaste adres **café-restaurant "Het wapen van Elst"** in Elst. We arriveerden hier om 10.44 uur en verworven ons een plekje in de voorzaal met zicht op de passerende stoet wandelaars. Koffie met appelgebak kostte ons hier samen € 4,25.

Het gebak was vierkant van vorm en werd te koud opgediend (iets te laat uit de diepvries gehaald?). De smaak was verder goed. Nadeel was dat zowel koffie als gebak werden opgediend in of op kunststof servies. Eindscore een 6,5.



De tweede dag is al jaren onze halteplaats **restaurant-hotel "Hoogeerd"** aan de dijk in Niftrik.

Om 08.40 uur zaten wij hier reeds aan het gebak. Koffie en gebak kostten samen € 3,75. Het gebak was in punten gesneden, vers en goed van smaak. De koffie wat net als in Elst redelijk van smaak en kwaliteit. Het geheel werd opgediend in aardewerken servies. Eindscore een 7.



De derde dag is door de jaren heen een probleemdag geweest, in ieder geval als het op appelgebak aankomt. Het is ons niet gelukt een vast adres te vinden op de derde dag. We proberen deze stop in Plasmolen te houden maar jaarlijks zijn hier een aantal café's gesloten of wordt er geen appelgebak bij de koffie geserveerd. Vandaar dat wij dit jaar voor de tweede keer onze toevlucht hebben gezocht bij de warme bakker in Ottersum. Hier hebben wij genoten van een overheerlijke, met spijs en bakkersroom gevulde, krentenbol. Het vergelijkend

warenonderzoek moest deze derde dag echter achterwege blijven.



De vierde dag arriveerden wij om 08.15 uur in **café-restaurant "de Poort van Cleve"** in Grave.

Hoewel sinds vorig jaar niet meer direct aan het parcours liggend, al jaren een vast adres voor ons. In een kleine achterzaal genieten wij in alle rust van wat ons geboden wordt en dat is niet mis. Koffie en appelgebak kostten samen € 3,80 en worden in of op aardewerk geserveerd.

De koffie is van hoge kwaliteit, echt genieten. Ook de forse punt appelgebak is overheerlijk, bijna een maaltijd. Een prima bodem om de laatste loodjes fluitend af te leggen. Als eindscore durven wij dan ook rustig een 9 te geven, en daarmee winnaar van ons vergelijkend warenonderzoek.

De "Poort van Cleve" zullen we nog gaan missen volgend jaar op de 40 km route.